

**LAND-  
ROVER**

**LAND ROVER  
CLASSIC  
SWEDEN**



## Medlemsutskick hösten 2022

1. Ordförande berättar vad som hänt sen sist.
2. Allt om SommarEventet 2022, Edvin berättar.
3. Ny medlem berättar om 1a mötet med föreningen.
4. Johannes har nått viktigt att berätta här!

[www.Ircs.se](http://www.Ircs.se)



## Hoppas sommaren varit bra för er alla!

Vi fick bita i det sura äpplet efter en tripp ner till Ungern i sommar. Ogräs överallt på åkern, den har ännu inte återhämtat sig efter tistlarnas orgie!

110an gick perfekt i ca 450mil och lämnade många goda minnen speciellt i Tjeckien och Ungern.

Sommareventet var sista helgen i Augusti och gick av stapeln i Värmland som vanligt med kanonväder och vacker omgivning, med intressanta utflykter samt trevligt samvaro.

Under årstämman blev jag omvald till ordförande i föreningen och jag vill tacka för förtroendet ännu ett år.

Jag har äntligen börjat med en 80", en 51a denna gång och det går framåt i en, lugn takt, tanken är att jag skall få en mer bruksbil av den och kunna använda den.

Torpeden är helt slut så därför byter jag ut den till en bättre begagnad, och dom delar i karosseri som behövs, jag har kontrollerat att alla delar finns nu innan vintern kommer så jag kan vara inne och fixa den.

Ramen är ok, bytte bakstammen för ca 15år sedan så kommer bara att rostskydd den invändigt. Så nu är det bara få till lite lack och montera ihop den. Så kommer det väl bli ett nytt elsystem också.

Ny siktar vi på HöstEventet och sen det nya året som kommer med nya Event!

*Ha det så bra där ute i spenaten hoppas vi syns!*

**// Tore er ordförande i vått och torrt!**





## Sommareventet 2022

Hej på Er alla, i år är det min tur att skriva om sommareventet

Årets SommarEvent hölls av Ulrich i nordvästra Värmland.  
Han hade hittat två väldigt trevliga stugor vid sjön Tvällen.

Eventet började på torsdagen med ankomst av alla deltagarna.

Fredagen började som vanligt med gemensam frukost, sen åkte vi på guidad tur av några av alla dom hundra skansarna som finns i Värmland. Detta var väldigt intressant och lärorikt.

Lördagen började med gemensam frukost sen hade vi teknikdag och bilövningar.

Teknik: Tore och Ulrich visade hur man slipar in och byter ventiler i en topp.

Övningar: Jag höll i bilövningarna, där vi övade på hur stor ens bil är.

Årsstämman hölls utomhus i det fina vädret, det flöt på väldigt smidigt.

Sen på kvällen åkte vi i gemensam trupp till ett världshuset i närheten där vi åt den gemensamma middagen.

Söndagen åt vi som vanligt gemensam frukost sen hjälptes vi åt att städa stugorna innan vi sa hejdå till varandra innan vi skildes åt och åkte hemåt.

// **Edvin Wikström, er egen styrelseledamot i varje offroad-spår**



[www.lrcs.se](http://www.lrcs.se)



*Ljudet från dieseln i min series 11a malde lugnt på och sakta men säkert la jag kilometer efter kilometer bakom mig, på väg till Norra Tvällens camping (3 mil norr om Gunnarskog).*

*Där skulle jag möta upp med resten av deltagarna i LRCS sommarevent.*

*Resan från Vintrosa utanför Örebro till Värmlands mörka skogar hade gått bra, sakta, men bra! Det var min första långresa med land rovern och för övrigt mitt allra första "event" med klubben.*

*Jag kan erkänna att jag var väldigt nervös. Dels visste jag inte riktigt hur rovern skulle klara resan, och dels hade jag ännu inte träffat en enda klubbmedlem.*

*Alla var nu på väg till samma plats i sina säkert helt perfekta fordon!*

*I och med att jag hade kommit fram, så hade bilen gjort det den skulle. En stund senare, när en symfoni av diverse Solihull motorer tystnat och dammolnet lagt sig, var gänget på plats!*

*Ytterligare en stund senare var nerverna som bortblåsta och plötsligt förstod jag att jag var redan en av gänget! Efter alla introduktioner satte vi igång med att ställa iordning lägret och bilarna inför kvällens mycket trevliga samvaro runt en sprakande eld.*

*De följande dagarna var väldigt välplanerade med mycket körning på skogsvägar, intressanta möten med militärhistoria och skicklighets körning med egen bil mm.*

*Alltid med våra Land Rovers i centrum!*

*För en nybliven medlem i LRCS, var eventet en fantastisk upplevelse.*

*Vänligheten, kunskaperna och engagemang från medlemmarna var för mig imponerande och gav utan tvivel mersmak!*

*Till sist, om ni redan är medlem men inte besökt ett av LRCS event, ta tillfället i akt och anmäl er redan idag och följ med till Malmköping i oktober. JAG SKA!*

**// Mervyn Wakeham, En glad medlem!**





## Hejsan kära Land Rover vänner!

På SommarEventet och årsstämman drog vi upp ett djärvt plan: *kommande året fyller vårt älskade och omtyckta bilmärke 75 bast och det är givetvis en anledning att fira!*

Därför tänkte vi att det vore dags att visa vår uppskattning och besöka platsen Land Rover blev till, nämligen stranden på Anglesey i Wales, där självaste Maurice Wilks gjorde den första skissen i sanden. Självfallet är planen att även besöka några andra ställen av Land Rover-historiskt värde under själva resan.

Med tanke på den rådande situationen med mycket som händer i världen samt en del ovisshet, blir det svårt att planera och får allting gå ihop redan till nästa år. Vi siktar därför inte på kommande året, utan året därpå, så vi kan fira Landys 76:e jubileum på plats.

Med detta sagt, vill vi redan nu uppmuntra er att hålla lagom utrymme i era plån- och tidböcker för en oförglömlig resa till Land Rovers hemtrakter.

Det är (främst) Mervyn Wakeham och (lite) jag som kommer att hålla i projektet och planeringen.

Hör gärna av er vid frågor eller funderingar.

// *Cheers Johannes*



[www.lrcs.se](http://www.lrcs.se)